

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods, om alle treurigen te troosten;

Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.

Jesaja 61 vers 1 tot 3

~ Liever geen bloemen ~

Zo ontzettend veel liefde hebben wij van Diederik ontvangen en aan hem gegeven, maar toch was Gods liefde groter dan onze liefde voor hem. Daarom wilde Hij hem planten in de hemel, waar hij mag zijn een eikenboom van de gerechtigheid:

Diederik

~ Hendrik Jan Drenth ~

13 september 2006 - 31 december 2015
Diederik is 9 jaar geworden.

Jan en Marleen
Anneke
Wendy
Jan

Van Diggelenweg 32
8271 ZB IJsselmuiden
marleen-en-jan@outlook.com

Diederik is tot de begrafenis bij ons thuis.

U wordt uitgenodigd om bij ons thuis te komen condoleren. Voor alle mensen die meegeleefd en gebeden hebben, maar geen kaart hebben gekregen, is er maandag 4 januari tussen 19.30 en 20.30 uur gelegenheid tot condoleren. Doen hoor!

De rouwdienst zal D.V. woensdag 6 januari om 11.30 uur gehouden worden in de „Poortkerk” van de Gereformeerde Gemeente, 2^e Ebbingestraat 3 in Kampen. Aansluitend zullen we Diederik begraven op begraafplaats “De Zandberg” aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

Voor de rouwdienst graag parkeren bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen.